

# Gazetta Musica

100 jaar



Dit jaar is een wel heel bijzonder schooljaar, want Roald Dahl zou op 13 september 100 jaar geworden zijn! Tijdens onze Roald Dahl-week staan de boeken van deze bijzondere schrijver centraal!

**Alles over onze Roald Dahl-week**

EXCLUSIEF PROJECTNIEUWS

## ‘Missie geslaagd?!’

### Interview met Marcel

Wat vindt u ervan dat de opbrengst van de boekenmarkt naar een schooltje in Congo gaat?

*‘Ik vind dat slecht, ik wil dat geld zelf! Woehahhahhaaaaa.... Nee, het is een redelijk bedrag, een mooie prijs!’*

Vindt u het leuk dat deze projectweek plaatsvond?

*‘Ja, ik vind dat héél leuk! Roald Dahl is één van mijn favoriete schrijvers.’*

Zou u uw kind meer willen laten lezen?

*‘Euhm.. ja maar hij leest al redelijk veel!’*

Wat vindt u van het toonmoment?

*Ik vind de schaduwtrailers heel leuk!*



*“Mijn grootvader zou héél trots geweest zijn als hij zou zien wat jullie allemaal met zijn boeken gedaan hebben!”*

Vrijdagmiddag werd het héél even spannend toen Ronaldinho Dahl en de juf Saskia. Hadden ze de stoeve eerste ontmoeting van dinsdagochtend verteerd .. of niet? Gelukkig bleken alle plooiën gladgestreken! Meer zelfs, mevrouw de directeur heeft R. een persoonlijke rondleiding doorheen de school gegeven. Zo kon hij met eigen ogen zien hoe hard en met welk plezier de kinderen zich aan de boeken van zijn grootvader, de grote schrijver Roald Dahl, hadden overgegeven. Dolgelukkig en met trots kondigde hij dan ook de start van een groot feest met traktatie aan... (de redactie)

### Blijven lezen...

Toch bleek de missie maar half geslaagd. Juf Saskia merkte terecht op dat, naargelang het aantal leerlingen van onze school, de ‘leesrups’ toch niet bijzonder lang was. Daarom moedigde ze de jongens en meisjes aan om nog verder te blijven lezen en die ‘rups’ dubbel zo lang te ‘lezen’! Zodat ze ook die tweede bijzondere prijs in de wacht kunnen slepen! Een aantal jongens en meisjes voegden onmiddellijk de daad bij het woord en namen deel aan de ‘leesmarathon’!

(de redactie)



Extra rupsdelen om je boekenverslagje op te maken kan je verkrijgen bij de juffen!

## Het toonmoment...



**Poëzie, knutselen, dans, drama, musiceren,... alles kwam aan bod!**

Na een hele week van plezierig werken rond de boeken van Roald Dahl is het natuurlijk fijn om aan anderen te laten zien wat je zoal allemaal gedaan en gemaakt hebt!

Zo werd er een toonmomentje voor de kinderen en eentje voor de ouders ingericht. De school leek wel verwondering, bewondering en trotse creativiteit te ademen. Proficiat voor iedereen!

*(de redactie)*

## De boekenmarkt...



**Niet alléén boeken waren er te krijgen. Je kon ook veel eten! Taartjes, cake, koekjes....**

Op de boekenmarkt kon je allemaal tweedehands boeken kopen. Van avontuurlijke boeken tot wetenschappelijke boeken. Romantische verhalen tot dieren informatie. Iedereen keek nieuwsgierig rond. De meeste vonden wat ze wilden hebben, want er was veel keuze. De prijzen van de boeken liggen goed, je kan er best wat koopjes doen.

Het was nog een leuke dag want de meeste waren blij met hun nieuw boek.

*(Luca)*



## Geslaagde projectweek!

Nadat tijdens de afronding de laatste klanken van ons boekenlied waren opgestegen, kon je, van zowel de leerlingen, de ouders en de leerkrachten, enkel positieve noten van voldoening over de speelplaats horen klinken!

*(de redactie)*

### Interview met Bebel



Wat vind je ervan om reporter voor deze krant te zijn?

**'Leuk want als 'vliegende' reporter mag je overal gaan kijken en soms zelfs proeven'**

Wat vind je het leukste, een artikel schrijven of deelnemen aan de workshops?

**'Ik vind beide héél leuk. Soms heb je meer zin in het één dan in het ander en omgekeerd'**

**Het is gewoon fijn om reporter te zijn!**

*(Sara)*



### Dankjewel!



Graag wil ik de redactie van de **Gazetta Musica** bedanken voor hun professionele inzet!

Dankjewel Airé, Kato, Bebel, Abeltje, Maya, Sara, Emma, Luca, Olivia, Yaël

meester Leslie